

# Mannetje van Glas

Laurens Vink

*er zat een jongen in mijn scherm  
hij was heel stoer en erg gespierd  
en alle vrouwen uit die blaadjes  
had hij stuk voor stuk versierd  
en hij was ook nog eens de leukste  
en de slimste van de klas  
dus ik wilde net zo leven  
als het mannetje van glas*

*er zat een jongen in mijn scherm  
hij zei me hoe ik leven moest  
hij maakte al het gras iets groener  
en spoot zilver op de roest  
want al het leuke dat is mooier  
dus verberg die diepe kras  
zoiets zul je toch nooit vinden  
op het mannetje van glas*

*er zat jongen in mijn scherm  
bij elke zucht was hij erbij  
en hij zei stap maar in mijn wereld  
met zijn tweeën zijn we vrij  
en daarna opende de deuren  
dus ik zette snel een pas  
en nu zit ik in de wereld  
van het mannetje van glas*

*er zit een jongen in mijn scherm  
hij is omringt door witblauw licht  
en hij heeft hele grote wallen  
op een iets te bleek gezicht  
hij is zo moe van alle dingen  
die hij zag en die hij las  
hij zit gevangen in het kooitje  
van het mannetje van glas*

*kijk naar de lucht  
vlieg weg van de schijn  
je ziet vanaf boven ineens hoe de wereld kan zijn  
dus vecht je maar vrij  
geen glazen verbeelding zal ooit even mooi zijn als jij  
dus vecht je maar vrij*